



## **UITNODIGING**

### **Pelita Informatie avond**

### **donderdag 13 maart 2025 – 19.30 uur**

Beste ade ade, kaka kaka, bung/usi, oom/tante,

Op donderdagavond 13 maart organiseert stichting Pelita in samenwerking met stichting Masohi een informatiebijeenkomst. Graag willen we u vertellen over wat we doen en wat we voor elkaar kunnen betekenen in Deventer en omgeving.

Het aantal ouderen in de samenleving neemt toe, zo ook ouderen met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië, Indonesië en de Molukken. Zoals u weet wordt de groep die eerste generatie genoemd wordt, steeds kleiner. De oudere tweede generatie is inmiddels de 75 jaar gepasseerd en de oudste derde generatie ook al de 50 jaar.

Het lijkt voor u misschien nog ver weg, maar wie straks vol van het leven wil blijven genieten, praat vandaag over morgen. Bijvoorbeeld of er later zorg nodig is, of het huis waarin u woont nog bij u past, of hoe u fit blijft en welke ondersteuning u kunt krijgen als u mantelzorger bent. Wat vindt u belangrijk voor later? En wordt er in de zorg ook rekening gehouden met uw tradities, normen en waarden? Begin op tijd het gesprek.

Wij willen samen met u praten over morgen. Ook willen we vertellen wat Stichting Pelita en haar netwerk voor u zou kunnen betekenen.

Het wordt een gezellige informatieve avond!  
Komt u ook?

Stichting Masohi Deventer - Koningin Julianastraat 89 - 7415 GK Deventer  
Inloop: 19.00 uur  
Start: 19.30 uur  
Einde: 21.30 uur

Heeft u vragen of wilt u meer weten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.  
Stichting Pelita, Josselien Verhoeve 06-26949275: [j.verhoeve@pelita.nl](mailto:j.verhoeve@pelita.nl)  
Stefanie Hehalatu, 06-30994306: [s.hehalatu@pelita.nl](mailto:s.hehalatu@pelita.nl)

Wij hopen u graag te ontmoeten op donderdagavond 13 maart aanstaande !

Amato, Stichting Pelita, Iette Papilaja, Stefanie Hehalatu en Josselien Verhoeve

*Stichting Pelita helpt ouderen met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië en Indonesië bij hun aanspraak op de wetten voor oorlogsgetroffenen en hun mogelijk verzoek om begeleiding door maatschappelijk werk. Hiervoor kan men telefonisch bij ons Pelita-loket terecht of bij de Pelita Regiocoördinatoren die in verschillende delen van Nederland werkzaam zijn. Met ontmoetingsbijeenkomsten zoals Masoek Sadja's, Pelita Eettafels en de jaarlijkse Molukse Ouderendag faciliteren we hun behoefte aan onderling contact. Voor de naoorlogse generaties organiseren we regelmatig bijeenkomsten voor uitwisseling en advies in verband met hun ervaringen over hoe het oorlogsverleden van hun ouders op hen van invloed is of is geweest. Tenslotte biedt Stichting Pelita voorlichting en training op maat aan voor (zorg)instellingen die hun producten, behandeling en diensten beter willen laten aansluiten bij mensen met een diverse culturele en historische achtergrond.*