

# 21 MAART 2021 – 70 JAAR MOLUKKERS IN NEDERLAND

Op 21 maart van dit jaar is het precies zeventig jaar geleden dat de eerste groep Molukse ex-KNIL-militairen met hun gezinnen voet op de Rotterdamse Lloydkade zette. De redactie ging voor u op het digitale pad in de krantenberichten van 21 en 22 maart 1951. Een korte terugblik, maar vergeet niet dat u het leest met de bril van nu op...

De eerste kranten kondigden de aankomst van het troepenschip de Kota Inten aan op woensdag 21 maart voor Hoek van Holland. Maar de ontscheping zou pas op donderdag 22 maart om 8.00 uur te Rotterdam zijn. Moet de herdenking van 70 jaar Molukkers in Nederland dan niet op 22 maart plaatsvinden?

Elders in het land werd er al hard gewerkt zo lezen we in *De Provinciale Drentsche en Asser Courant*: 'Wederom wordt in het Woonoord Schattenberg geklopt en gehamerd en is de loodgieter druk aan de arbeid en hanteert de schilder ijverig zijn kwasten.' [...] 'Gerekend wordt op 2.000 Molukkers die in de maand februari uit Indonesië zijn vertrokken en in verschillende opvangcentra zullen worden ondergebracht.' Woensdagavond om kwart over elf (de 21e dus!) loopt de Kota Inten de Schiehaven te Rotterdam binnen, aldus *De Telegraaf*.

Het *Nieuwsblad van het Noorden* schrijft: 'Regen en wind, afgewisseld met natte sneeuw, begeleidden de ontscheping van de 1.025 repatrianten.' 1.025? Het Nationaal Archief geeft aan dat er 1.024 mensen aan boord gingen. 'Alvorens de debarkatie begon las luitenant-generaal D. Buurman van Vreedem twee boodschappen voor, een namens de Koningin en een namens de regering. De Koningin heette de opvarenden welkom in ons land, een land, dat de meesten van hen niet kennen [...] en H.M. sprak de hoop uit, dat de tijd, die zij hier zullen doorbrengen, een goede zal zijn.'

'Van de 1025 passagiers waren 998 Ambonnezen, o.w. 292 kinderen beneden de 12 jaar. Het aantal reizigers was met drie vermeerderd: nog op de kade van Soerabaja werd een kleintje genaamd Christina geboren. Als tweede voornaam kreeg zij die van de gezagvoerder van het schip, kapi-



tein Jibben en als derde voornaam Inten. Een couveusekindje werd op 19 maart als passagier geboekt. Nauwelijks was het schip onderweg of er bleek een verstekeling aan boord te zijn, een Ambons meisje, Wilhelmina Patty Selano (Het Nationaal Archief: W.M. Pattisellano (18 jaar)). Ze was caissière van de officierscantine in Soerabaja. Een paar soldaten hadden haar gevraagd of ze geen zin had naar Nederland te gaan, wat ze wel wilde. Twee jongens van de militaire politie hadden haar meegenomen met een jeep en gezegd: Loop die dikke meneer maar na. Dat was een lid van de bemanning. De scheepspolitie in Tandjong Perak, die meende dat zij bij elkaar hoorden, hield haar niet tegen.', lezen we in *Het Vaderland*. Dat verder gaat met: 'Zestig procent van de Ambonnezen spreekt Nederlands. De kinderen zonder uitzondering. Zij hebben zakken met houtskool en Indische oventjes bij zich, om zelf eten te kunnen koken. De ontscheping duurde drie uren. De militairen ontvingen in de loods een lunchpakket en een bakje vruchten. De vrouwtjes, klein van stuk, zaten met de kinderen op schoot een weinig verloren te kijken. Marva's en dames van het U.V.V. (Uitgesproken Veelzijdig Vrijwilligerswerk) waren bezig te helpen. Een van de dames plantte een prachtig wit mutsje op een zwart kinderkopje, een ander trachtte met een moeder een gesprek aan te knopen, wat niet zo vlot ging omdat het vrouwtje alleen Maleis sprak.' 'Na de ontscheping werden de passagiers naar het Demobilisatiecentrum te Amersfoort gebracht voor een medische keuring. Vandaar worden de mensen verdeeld over verschillende kampen, aldus *De Maasbode* van donderdag 22 maart 1951.'

## Aankomst, Afkomst, Toekomst

Op zondag 21 maart 2021 wordt stilgestaan bij de aankomst 70 jaar geleden van het schip de Kota Inten in de haven van Rotterdam.



① De Kota Inten. (bron: MHM)

② Pati Peluhu (red. N. Pattipeiluhu) uit Saparua met elf dienstjaren. In Bandung was hij in krijgsgevangenschap. Het kind op zijn arm is de vijf maanden oude Lemartje Arana. (bron: Het Parool, 22-3-1951)

③ In de 'debarkatieloods' aan de Lloydkade te Rotterdam. (bron: Het Parool, 22-3-1951)

Aan boord waren de eerste Molukse ex-KNIL-militairen en hun gezinnen. Elf transporten zouden volgen en de komst van Molukkers in Nederland was een feit. Het Moluks Historisch Museum zendt op deze dag in samenwerking met de Stichting Pelita en de Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 een livestream uit waar we aandacht besteden aan dit gegeven. Het thema van dit jaar is dan ook *Aankomst, Afkomst, Toekomst*. Directeur M.H.M. Henry Timisela: 'We staan stil bij wat er is gebeurd, we ontdekken waar we vandaan komen en gaan met positiviteit de toekomst in.'

Meer informatie is vanaf maart te vinden op de website van het Moluks Historisch Museum, [www.museum-maluku.nl](http://www.museum-maluku.nl)