



Sacha Happee, graphic story
& illustraties Mariola Lopez Mariño
Spin Publishers
ISBN: 9789090359038
€ 22,95

③ De Legende van Vleermuisvechter

Dit stripboek is de Nederlandse vertaling van het Indonesische stripboek *Legenda Sawung Kampret* (1990) van de Indonesische stripmaker Dwi Koendoro (1941-2019). Het speelt zich af op Java aan het begin van de zeventiende eeuw toen de VOC onder leiding van Jan Pieterszoon Coen haar macht in en om de kleine kolonie Batavia vestigde.

Bijzonder voor de Nederlandse lezer is dat deze geschiedenis vanuit een Indonesisch perspectief wordt verteld. In hun strijd tegen de Nederlanders lijken de Indonesische helden, Vleermuisvechter en Na'ief, op de Gallische striphelden Asterix en Obelix in hun strijd tegen de Romeinen.

De Legende van Vleermuisvechter is het eerste deel van zeven van de avonturenserie *Legenda Sawung Kampret*. Initiatiefnemer historicus Tom van der Geugten kwam met het idee het stripboek te vertalen naar het Nederlands. Zijn dochter Jolien van der Geugten, eigenaar van W.Y.S. Onderzoek & Educatie werd de enthousiaste uitgever.

Op haar website is lesmateriaal bij het stripalbum te downloaden. Op naar de volgende zes stripboeken, uiteraard met Indonesisch perspectief.

De Legende van Vleermuisvechter
Uitgever W.Y.S. Onderzoek & Educatie
Bestellen via www.jolienvandergeugten.nl/vleermuisvechter
€ 6,25

④ Totok Terror Corps

Al in najaar 2023 verschenen, en misschien wat ondergesneeuwd in de golf van boeken van en over de naoorlogse generaties, maar de moeite van het signaleren zeker waard, dit boek van schrijver, dichter en muziekjournalist Eelco Couvreur (1983).

Hij beschrijft hoe Arthur opgroeit in het Gelderse dorp Huissen met zijn Indische moeder, die haar gezicht wit poedert om zo Nederlands mogelijk te lijken. Ze weigert Indisch te koken en praat niet over haar afkomst, hoewel haar zoon juist snakt naar die familie verhalen. Die krijgt hij alsnog te horen van zijn lievelingsoom. Terwijl de kloof tussen hem en zijn moeder groeit, danst hij met zijn nieuwe vriend Gregory de spanning uit zijn lijf op gabberfeesten. Hij vraagt zich af hoe zijn moeder en hij elkaar zijn kwijtgeraakt en hoe ze elkaar weer zouden kunnen vinden.

Een boek over een moeder-zoon relatie, maar ook over de blijvende effecten van het koloniale verleden, het racisme en het geweld in voormalig Nederlands-Indië op de derde generatie Indische Nederlanders.

Totok Terror Corps
Eelco Couvreur
De Arbeiderspers
ISBN: 9789029545549
€ 21,99



LEZERSACTIE

Win een exemplaar van
De andere kant van de bersiap
van Mary C. van Delden

Begin februari verscheen *De andere kant van de bersiap*, het nieuwe boek van Mary van Delden. Zij is cultureel antropoloog/niet-westers socioloog en deed historisch onderzoek naar de bersiapperiode. Haar studie sloot zij af met het in 1989 verschenen boek *Bersiap in Bandoeng*, over de bersiapperiode in de stad waar zij in 1941 geboren is. Zij heeft als sociaal rapporteur bij de Stichting Pelita gewerkt en werd later lid van de raadskamer Wubo. In 2007 promoveerde zij met een proefschrift getiteld *De republikeinse kampen in Nederlands-Indië oktober 1945 - mei 1947. Orde in de chaos?* Tot december 2021 schreef Mary van Delden over *Het leven in de Republikeinse kampen* in Pelita Nieuws. Nu dus *De andere kant van de bersiap*, waarin zij precies dat belooft te doen: een andere kant belichten. Wij hopen haar binnenkort te spreken voor het volgende Pelita Magazine. Wilt u in aanmerking komen voor een exemplaar van dit boek? Stuur ons dan een berichtje met de reden dat het boek voor u van belang kan zijn, per post (Nienoord 13, 1112XE Diemen) of e-mail (info@pelita.nl) o.v.v. 'Delden'.

De andere kant van de bersiap
Mary C. van Delden, Walburg Pers
ISBN: 9789464561760, € 29,99