



Uitnodiging Bijeenkomst Pelita Naoorlogse Generaties

U bent van harte uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst op zaterdag 22 juni in Baarn.

Moluks thema: Rocky Tuhuteru in gesprek met schrijfster Elvira Nanariain en met Netty Batawangge

Presentatie

Rocky Tuhuteru zal de gesprekken voeren. Hij zal met Elvira Nanariain praten over haar boek *Mengelmoes*, waarin ze beschrijft hoe ze opgroeide in een gemengd Moluks-Nederlands gezin waar het trauma van haar Molukse grootouders als een schaduw overheen hing. Dat zorgde voor het gevoel ontworteld te zijn: Wie ben ik? Wat ben ik? Waar hoor ik eigenlijk bij? In haar pubertijd overheersten onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens en schaamte en zocht ze grenzen op. Anorexia en verkeerde vriendjes kwamen op haar pad. Toen haar leven op een gegeven moment een onoverzichtelijke puinhoop is, wilde Elvira bijna opgeven.

Netty Batawangge is afkomstig uit de tweede generatie en is geboren in het voormalig Nederlands-Indië. Als jongvolwassene is zij naar Nederland gekomen en heeft zij haar weg in de Nederlandse samenleving moeten vinden. Zij zal hierover vertellen.

Gesprek met de bezoekers

Na de pauze bieden Rocky Tuhuteru, Elvira Nanariain en Netty Batawangge gelegenheid tot het stellen van vragen en zal de zoektocht naar identiteit centraal staan: Wat betekent het om (groot)ouders te hebben met een verleden in voormalig Nederlands-Indië? Wat hebben zij meegemaakt en hoe hebben ze dat, bewust of onbewust, doorgegeven aan hun (klein)kinderen? Hoe is het om op te groeien in Nederland als Moluks, Indisch of anderszins in Nederlands-Indië geworteld kind? En als *mengelmoes*? Hoe is het om zelf huis en haard te verlaten en in een nieuw land helemaal opnieuw te beginnen?

Om het Molukse thema luister bij te zetten is er muziek van Molukse muzikanten.

De bijeenkomsten van Pelita Naoorlogse Generaties zijn een platform voor kennisoverdracht en ontmoeting van alle naoorlogse generaties uit voormalig Nederlands-Indië. Door het verkrijgen van kennis over het verleden ontstaat ruimte voor begrip, door verhalen te delen ontstaat ruimte voor veerkracht.

Praktische informatie:

Datum:	Zaterdag 22 juni 2019
Locatie:	Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn
Tijd:	11.00 inloop, 11.30 aanvang, 12.30 pauze, 15.00 einde programma, tot 16.00 gelegenheid tot napraten
Entree:	€ 3,50 p.p.

- Bij wijze van lunch zijn er warme snacks te koop
- Het Brandpunt ligt op 5 minuten lopen van het trein- en busstation Baarn en heeft (beperkte) eigen parkeergelegenheid
- Parkeren kan goed bij het NS station, lopen is dan nog vijf minuten

Programma	
11.00 – 11.30 uur	Inloop met muziek
11.30 – 11.35 uur	welkomstwoord door Nynke van Zwol
11.35 – 12.30 uur	presentatie door Rocky Tuhuteru, Elvira Nanariain en Netty Batawangge
12.30 – 13.30 uur	lunch met muziek (mogelijkheid aanschaf gesigneerd boek)
13.30 – 14.55 uur	gelegenheid tot het stellen van vragen
14.55 – 15.00 uur	afronding
15.00 – 16.00 uur	napraten

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nynke van Zwol, tel. 06-47839666; aanmelden kan t/m 20 juni a.s. via e-mail bij info@pelita.nl

PS de bijeenkomsten voor 2019 zijn op (onder voorbehoud):
21 september, zondag 3 november, 14 december.

VANAF 21 SEPTEMBER vinden de bijeenkomsten plaats in De Sophiahof in Den Haag (waar Stichting Pelita een steunpunt heeft) omdat Het Brandpunt in Baarn deels gaat sluiten en niet meer de nodige voorzieningen kan bieden. Vanaf 2020 hopen we een nieuwe vaste locatie te hebben gevonden.