

## PROGRAMMA

### WILHELMUS

Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik van Duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.  
Een Prinse van Oranje  
ben ik vrij onverveerd,  
den Koning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen  
zijt gij, o God, mijn Heer,  
op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer.  
Dat ik doch vroom mag blijven  
Uw dienaar t'aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.

U wordt verzocht uiterlijk om 19.10 uur uw plaats in te nemen.  
De stemmige muziek wordt verzorgd door de Fanfare 'Bereden Wapens'  
onder leiding van ritmeester H. Lenssen.

19.15 uur

- Intreden Vaandel Bond van Wapenbroeders
- Welkomstwoord door de heer J.C.E.M. Bouwens, Voorzitter Stichting Herdenking Gevallen en Slachtoffers in Nederlands-Indië
- Toespraak door de heer H.B. Eenhoorn, Burgemeester Gemeente Amstelveen
- Toespraak door de heer L. van Aggelen, namens de Bond van Wapenbroeders
- Gedicht door Mylan Simon, kleinzoon van verzetsstrijder Bert Simon
- Toespraak door mevrouw J.C. de Scheemaker over haar oorlogservaringen als buitenkamper in Batavia
- In stilte en staand, voorafgegaan door het signaal taptoe, gedenken wij gedurende twee minuten de Gevallen en Slachtoffers uit deze periode. Aansluitend wordt, begeleid door de fanfare, het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus gezongen.
- Kranslegging
- Indisch Onze Vader door Salóme Pieris, begeleid door haar vader Humphrey Pieris
- Uittreden Vaandel Bond van Wapenbroeders
- Defilé langs monument
- Einde herdenkingsbijeenkomst

20.30 uur

Alle aanwezigen worden uitgenodigd voor een informeel samenzijn bij het naastgelegen clubhuis van de Jeu de Boulesvereniging.